

Bijbelstudie "Het wonder van het kruis" 17 maart

Inleiding:

In deze studie wil ik het met u gaan hebben over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. We zullen in deze studie globaal het gehele lijden volgen, zoals het opgetekend is in de evangeliën. Nadruk wil ik leggen op drie thema's:

- 1) Alleen, maar niet verlaten → In Gethsemane
- 2) Alleen en verlaten → aan het kruis van af 12.00 tot 15.00
- 3) Nooit meer alleen, nooit meer verlaten → het sterven

In de late avond van de donderdag begeeft zich een kleine groep, zich door de straten van Jeruzalem, naar de olijfberg. Door de ...poort, steken ze het kidron dal over en de olijfberg op.

Daar bevindt zich, tot op de dag vandaag, een tuin met olijfbomen....voor ons een bekende naam Gethsemane, wat zoveel betekent als olijfpers. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de olijven die hier geplukt zijn direct tot olijfolie verwerkt. Hier neemt hij vier van zijn discipelen mee verder de hof in. Gethsemane, komt maar twee keer voor in de bijbel Hier in Mattheus en Marcus en beiden teksten staan dus in verband met het lijden.

In de evangeliën staat beschreven dat Jezus vaak zich op de Olijfberg afzonderde. Over de laatste week staat dat hij er iedere avond naar toe gaat om te bidden. Wat dat betreft is deze avond geen uitzondering op wat Jezus normaal zou doen. Ook in de ogen van de discipelen niet.

Als hij met de vier de tuin in loopt zegt hij tegen hen. Ik voel me dodelijk bedroeft en angstig worden. Dan laat hij hen achter en gaat door om te bidden. Ik kan me voorstellen dat zijn vrienden er niets van hebben begrepen. In hun ogen was het de avond voor Pesach....morgen zou het grote feest beginnen. Dat is toch niets om angstig of bedroeft om te worden. Het wordt een feest van bevrijding, herdenking van het verbreken van het juk van de slavernij.

Ze moesten eens weten.....hoe werkelijk dat gaat worden....echt Pesach dat zal het de volgende dag gaan worden....en het lam is zo juist de tuin in gegaan om te bidden.....

Alleen, maar niet verlaten.....

Daar gaat Hij, bedroeft en beangst, zoekt Hij in gebed contact met zijn Vader. In dit uur van eenzaamheid is er niemand anders bij Jezus terecht kan. Hoor Hem bidden:

'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En Marcus 14:32 Hij zei: 'Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.' Lucas 22:42

Hoe intens klinkt hier de stem van onze Heiland, hij is alleen....niemand van de discipelen, van de gehele mensheid is in staat om de weg die Jezus moet gaan met Hem te gaan....Ook Petrus niet, hij die onderweg naar Gethsemane had beweerd dat hij met Jezus de dood in zou gaan kan deze weg niet volgen.....sterker nog net als

alle andere discipelen slaapt hij....Onze verlosser strijd zijn strijd alleen....zijn vrienden slapen.... Zo gaat dat de mensheid slaapt als het lam naar de slachtbank geleid gaat worden.

Als Jezus bid valt me direct op dat Hij niet bid of zijn Vader het kruis van hem wil weg nemen, het lijden daar is hij voor gekomen als het volmaakte offer bedoeld om geslacht te worden.

Hij is het offer waar abraham naar verwijst in Genesis 22:8 God zelf zal zich een lam ten offer voorzien. Dat loopt uit op dit moment, Jezus is het volmaakte offer en God heeft er in voorzien. maar die beker....wat bedoelen de evangelisten hier.... Welke beker?

Voor Jezus zelf, voor de evangelist en voor de eerste lezers was het niet zo raadselachtig, want die waren bekend met de wereld van het oude testament. Maar wij hebben wel dringend een verklaring nodig. Laten we het eens proberen. Denk je al het onrecht dat er in de wereld is begaan eens in, alle slechte dingen, alle wreedheid, alle boze woorden, alle laster - denk je dat allemaal eens in, 'verzameld' in een beker. Wij kunnen ons er natuurlijk geen voorstelling van maken wat die beker allemaal zou bevatten; die afschrikwekkende hoeveelheid gaat ons bevattingsvermogen te boven. Alle zonden vanaf Adam tot de voleinding der wereld zijn in deze beker uitgeperst. Grote en kleine zonden, alles wat er sinds Genesis 3 gepasseerd is, is uitgeperst in deze beker. Wil je weten kijk dan naar je eigen leven, die ingrediënten kennen we wel zo'n beetje. Al onze liefdeloze woorden - die zitten erin. Dat we aan onszelf en nog eens aan onszelf hebben gedacht, toen we aan anderen hadden moeten denken - dat zit erin. Dat we voor God gevluucht zijn en niets met Hem te maken willen hebben - dat zit er ook in. Alles waarmee we in onze leven God hebben onteerd - het zit er allemaal in. Je zult die beker wel niet precies voor je zien, maar misschien heb je er enig vermoeden van wat het zou betekenen om hem te ledigen. Te drinken. Dat zou betekenen: de straf voor al die dingen op je nemen, de huiveringwekkende gevolgen ervan ondergaan. De straf ondergaan en daarmee de schuld delgen.

En die beker wordt Jezus door de Vader aangereikt om hem tot de laatste druppel te legen. Dat beangstigt Hem op dit moment...de strijd met de zonde, deze strijd doet hem bloed zweten, angstzweet in de vorm van bloed, vanwege onze ongerechtigheid.

Dat gaat ons bevattingsvermogen ver te boven, maar we vermoeden welke realiteit er achter het beeld schuilt. Het beeld is heel bekend uit het oude testament. De beker wordt daar 'de beker van Gods gramschap' genoemd (Jeremia 25:15; vgl. Jesaja 51:17). Deze beker was het, waarvan de Here Jezus smeekte dat die Hem voorbij zou gaan, die avond in Gethsemane. En daarom heeft Markus (net als de andere evangelisten) erover verteld, zodat iedereen zou begrijpen wat het heeft gekost, welke prijs er betaald is om zonde en schuld uit de wereld te helpen. Het was niet de normale doodsangst van een gewoon mens. Het was Gods Zoon die menselijk gesproken alleen maar kon terugdeinzen voor de taak die Hem was opgelegd: de schuld van zondaars tot de zijne te maken en er voor te boeten. Zozeer moest de zonde op Hem gelegd worden dat Paulus kan zeggen dat 'Hij tot zonde werd gemaakt':

'Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem' (2 Korinthe 5:21).

Dit is het geheim. Dit is het geheim van het kruis. Gods Zoon werd onze plaatsvervanger. Alles wat van ons was werd op Hem gelegd: het werd als het zijne beschouwd. Onze grote en kleine overtredingen, ons liefdeloze hart; ja, zelfs onze verdoemenis werd op Hem gelegd.

Daar in Gethsemane drinkt Hij die beker tot op de laatste druppel leeg. Neemt Hij volledig onze plaats in en zo gaat Hij via een reeks gebeurtenissen, veroordelingen, geseling enz, naar het kruis om daar als het volmaakte gekozen offer genoegdoening te betalen voor U, jou en mij.

Daar aan het vloekhout, dringen de spijkers diep door in Zijn lichaam, daar op die heuvel golgotha, schedelplaats, wordt Hij opgericht, zo als eens de slang door Mozes in de woestijn opgericht werd.

Even iets over de kruisiging op zich, van uit de geschiedenis hebben we er vrij veel documentatie aan over gehouden. De Romeinen pasten namelijk kruisigingen op grote schaal toe. Echter deze straf mocht niet op Romeinen zelf worden uitgevoerd, alleen slaven en criminelen.

De veroordeelde werd, nadat hij vanuit de stad de dwarsbalk naar de plaats van kruisiging had moeten zeulen, aan het kruis genageld. De benen werden licht gebogen op een treeplank gespijkerd en de armen wijd uit. Door de pijn en uitputting gaan de schouders hangen en drukken de longen dicht, om dit te ontlasten moest de gekruisigde zijn benen strekken en dat kon ook niet van de pijn herhaalde zich dit tot de dood intrad...dat kon dagen duren...veel al door uitdroging shock of gewoon weg gestikt. Het was niet gebruikelijk dat kruiselingen gezeseld werden, omdat door het bloedverlies de dood veel te snel zou intreden.

Dat gold niet voor Jezus, na de geseling waarin Hij is opengeslagen na 40 min 1 klap wordt Hij nu vast gespijkerd aan het kruis, de schouders uit een gerukt, spijkers dit in Zijn lichaam.

En dan de bede die daarop volgt: **Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.**

In de intense pijnen die Jezus gelden moet hebben bid Hij nog tot Zijn Vader, de pijn de vermoeidheid en uitputting eisen hun tol. Daar hangt de schepper van Hemel en Aarde. Hij bid of Vader het hen, ons, mensen, niet wil aanrekenen. Want ze, we weten niet wat ze doen.

Is dat zo....de mensen toen kenden toch de profetieën en wij kennen hem toch....

Dit tafereel staat tegen de achtergrond van de grootste geestelijke strijd ooit, het is de strijd om uw en mijn bevrijding uit de klauwen van de god van dezer wereld. Satan heeft hen allen verblind, zodat ze niet weten wat ze hier doen. Maar ondanks de pijn en de strijd weet Jezus wel wat Hij moet doen en nog pleit Hij voor de in duisternis levende mensheid. Hij bid...hebben wij dat wel eens gerealiseerd. Jezus vraagt zijn Vader ons te vergeven. Daar wordt je toch stil van.

Paulus schrijft later in de 1^e brief aan Korinthe vers 7 en 8 dat geen van allen het wisten wat ze deden, want anders zouden ze de Heer der heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen.

En weer komen we een zeer accurate beschrijven van deze gebeurtenissen bij de profeet Jesaja tegen: 53:12. **Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.**

Wat me ook roert is dat hij nog steeds spreekt van Vader, was in Gethsmane het nog pappa, abba, nu blijft het Vader... de band tussen vader en zoon is niet verbroken...Vader ziet zijn kind strijden en lijden, kan je het je voorstellen. Mensen zoals u en ik martelen zijn geliefd kind en zijn kind bid om vergeving van hen die dat doen. Vader hoort en verhoort....tegen alle menselijke logica in heeft hij zijn Zoon verhoort.....want u en ik en alle mensen zijn vergeven omdat dit de weg was....er was geen andere mogelijkheid...Vader wist het, maar de Zoon wist het ook en zei: Ik ben bereid, ik zal gaan.....
En Hij ging tot in de absolute godverlatenheid.....opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden.

Dat is het tweede deel van deze studie:

Alleen en verlaten

Het is nog niet voorbij want als we het lijdensverhaal verder volgen, bemerken we dat de mensen in grote getale op deze kruisiging zijn afgekomen. Verwonderlijk is dat niet. Kruisigingen waren openbare terechtstellingen en werden juist op plaatsen uitgevoerd waar veel mensen passeerden of aanwezig waren. De kruisiging werd dan als afschrikwekkend voorbeeld getoond aan de mensen. En het was bijna Pesach dus Jeruzalem en de wegen er na toe waren overvol. Iedereen kon Hem daar zien hangen. Het is dus een drukte van belang.

En dan gebeurt het rond het middaguur valt de duisternis in. Midden op de dag wordt het pikdonker. We weten dat deze duisternis 3 uur heeft geduurd. Matteus 27: 45-46.

Deze duisternis is de aarde niet vreemd. Het is de duisternis van de Godverlatenheid, de duisternis waar Genesis 1 over spreekt.

Wat er in deze drie uur van duisternis gebeurt is weten we niet precies, de schrift spreekt hier niet direct, maar wel indirect over.

De satan, de aanklager, zal vol de aanval hebben geopend, als hij al streed om het lichaam van Mozes, wat zal hij hier dan te keer zijn gegaan.(Judas1:9) Het blijft voor de omstanders in de duisternis gehuld. Maar niet voor Jezus....Hij weet dat Hij deze duisternis in moet, los van de Vader....dat is nog nooit gebeurt...de zoon heeft altijd Vaders nabijheid ervaren en nu los van de Vader gaat hij deze duisternis in. Het ultieme gevecht met de aanklager, de mensenmoordenaar van den beginne.

Het is onze zondes Schuld die hem dit aandoet.....de zonde brengt scheiding tussen hem en zijn Vader.....en de beker moet leeg....tot op de bodem.

Er is nergens waar Hij troost en geborgenheid kan vinden, de band is door gesneden. Vader heeft zich letterlijk afgewend van zijn kind....zijn geliefde Zoon en waarom?

Om u en mij te redden uit de klauwen van de vorst der duisternis. Hier krijgt Johannes 3:16 zijn ware betekenis. Dit is het offer dat God zich zelf heeft uitgekozen.....Op de berg des Heeren wordt er in voorzien. Hier wordt de kop van de slang vermorzelt.

Maar dan aan het einde van die drie uur klinkt vanuit de duisternis de gebroken stem van de heiland: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten....

Als de Hemel zwijgt, zich omkeert kan de Zoon niet meer...zonder contact met zijn Vader.

Maar wat is dat.....hier noemt hij niet Vader...maar God...niet abba, maar Eloï.....

Het is het gevolg van de doorgesneden vaderband...de band die adam doorgesneden heeft. Adam...onze vader....sneed in Genesis drie de vaderband met God door en toen werd het God...en veranderde hij voor ons van liefhebbende Vader in rechter, vanaf Genesis 3 tot het evangelie wordt er niet meer gesproken van Vader, ja God heeft in het oude testament vele namen, maar vader niet meer. Dat is het gevolg van de zonde, de zoon vader relatie veranderd in een rechter veroordeelde relatie....en dat heeft Jezus van ons overgenomen, in plaats dat wij daar zouden moeten hangen en de beker zouden moeten leeg drinken heeft hij dat voor ons gedaan. Bij het volle besef dat de foltering en aan lichaam en ziel zouden leiden tot verzoening van de hele wereld met God...2 Korinthe 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Zo heeft hij alleen de strijd gestreden.....en overwonnen. Na deze drie uur wordt het weer licht....God keert zich weer naar deze aarde om...het is genoeg....de beker is leeg...het is volbracht....de toorn, Gods toorn over de zonde is gestild. Zijn lief kind heeft het offer gebracht, de kloof overbrugd. Zo zijn we nooit meer alleen, nooit meer door God verlaten.

Of zoals een zin uit een oud christelijk document het verwoord. Opdat wij tot God genomen en nimmermeer door hem verlaten zouden worden.

In de drie uur duisternis is de vloek weg genomen, heeft de duisternis moeten wijken voor Gods licht. Is de overwinning behaald.

Dan is de tijd gekomen om te rusten.....want deel 3 van deze studie zegt ons:

Nooit meer verlaten en nooit meer alleen.

Als het is volbracht klinkt, zal het de tijd van het middagoffer geweest zijn. In de tempel klonk de ramshoorn, de sjofar, ten teken dat alles in gereedheid gebracht was om het offer voor de zonden te brengen. En inderdaad het offer is voltooid er hoeft

geen offer meer gebracht te worden, dit offer was volledig en volkomen en in dit offer werden alle andere offers overbodig. Ook betekende het is volbracht dat de vader zoon band hersteld is. Niet alleen tussen Jezus en de Vader, maar tegelijk tussen de Vader en de mensheid.

Het is D-day geworden.....de claim die de satan rechtens had op ons is opgeheven. Het bloed van het Lam maakt ons vrij....dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Dan nog eenmaal klinkt de stem van Jezus, met een laatste krachtsinspanning roept hij luidt zodat iedereen het horen kan.....(luc 23:46)

Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

De cirkel is rond, Hij kan weer Vader zeggen en hij kan Vader weer ervaren en Vader hoort, de band is hersteld. Het vertrouwen is terug....De Zoon vertrouwt zijn geest aan zijn Vader toe, Hij legt zijn geest in de handen van Vader, de strijd is gestreden nu komt de rust...met een laatste ademtocht sterft Hij, zijn ontzielde lichaam hangt daar moe gestreden en kapotgeslagen, Zijn geest is in Abba's handen gelegd. Daar waar hij veilig kan rusten na de geleverde strijd. Bijzonder is dat het woord voor geest en adem het zelfde woord is. Namelijk Ruach....hij zegt ik leg mijn geest en de omstanders horen dat ook letterlijk. En Vader ontvangt de geest van zijn Zoon in zijn handen...dat roept bij mij een teer beeld op, zoals vader is...hij koestert de Zoon aan zijn hart, liefdevol, teder..met tranen in zijn ogen..volkomen verzoening bereikt.

Er is een eind gekomen aan het lijden....de hemel heeft ademloos toegekeken...De Vader heeft gezien hoe zijn geliefd kind gemarteld en gefolterd werd, hij heeft niet ingegrepen, niet omdat hij de macht er niet voor had, nee om ons hij heeft ons zo lief.....dat hij besluit zijn almacht niet te gebruiken. God, de Vader, heeft in het lijden van zijn Zoon besloten uit liefde zijn almacht neer te leggen en niet in te grijpen. Dat is agape, de zich zelf wegschenkende liefde. Het was de prijs die ten volle betaald moest worden om de vloek uit te wissen.

Dat is de reden waarom God er voor kiest om tijdelijk machteloos te worden. Er was geen andere mogelijkheid dan door het lijden heen.....dat is het wonder van het kruis, voor u en voor mij en voor de hele wereld

Er was geen andere weg dan deze weg, laat u dan ook niet op de mouw spelden. Jezus heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de machten van de zonde en verdoemenis. Zoals Paulus aan Kolosse schrijft in het tweede hoofdstuk vers 5:

Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Zo legt Hij zijn leven in de hand van zijn Vader, en daar is hij ook weer een voorbeeld voor ons. Zijn voorbeeld moeten wij eveneens volgen. Kunnen wij dat ook beamen....leggen wij ook ons leven, onze geest, de van God afkomstig ingeschapen geest in de handen van Vader.

Is ons vertrouwen zo groot geworden dat we dit voorbeeld kunnen volgen.

Dat is het wonder van het kruis, vergeving en verzoening, verkregen door het bloed van Christus.....zoals Hebrëen 2 het verwoord:

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over

de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

Dat is het wonder van het kruis, wij zijn vrij....verlost....kinderen van de levende God....in die autoriteit mogen, nee moeten we ons leven leiden.

In hem Zijn wij meer dan overwinnaars, Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?

Zo kan het eindelijk Pasen worden. Het leven dat door Adam zo verkwanseld werd, kan opnieuw een aanvang nemen.

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Daarom wens ik u van ganser harte een goede vrijdag en vrolijk Pasen....