

Nieuws van Janeth, onze zus in Bolivia.



Foto van SEDEGES bus, gratis medische zorg en tandheelkunde voor kansarme kinderen.

Hallo lieve vrienden.

Ik ben erg blij om jullie opnieuw te schrijven. Graag wil ik jullie vertellen over de activiteiten die ik de afgelopen maanden heb mogen doen.

In maart hadden we een bijzonder goede tijd met de kinderen van "The Children's Home". Hier hebben we 100 kinderen kunnen helpen met mondhygiëne en een fluoride behandeling. We werden hierbij geholpen door tandheelkundestudenten. We hadden ook de hulp van SEDEGES, zij bieden door middel van medische bussen gratis diensten aan in de meest arme delen van Bolivia. Elke bus heeft alle apparatuur en twee professionele tandartsen en een dokter. Deze "tandbussen" hielpen ongeveer 50 kinderen. De studenten, artsen en andere mensen die hielpen, waren geen gelovigen. Dus mochten wij hen vertellen van Jezus en de boodschap van redding. Gelijke tijd redde zij kinderen van tandbederf.

El Mercado

Dit is een kleine school met 40 studenten tussen 4 en 7 jaar oud. Deze kinderen wonen en leven op een illegale plek; ze hebben daar kleine armzalige verblijfsjes. Alle kinderen hier hebben te maken gehad met fysieke geweld. Toen ik hier rond april begon, zag ik veel gedrag en leerproblemen. Oudere kinderen wisten niet hoe ze moesten lezen of schrijven. Samen met de Digna Foundation heb ik een educatief plan opgezet om kinderen didactisch en grappig te onderwijzen.



Toen ik een kind was, gingen mijn ouders de hele dag naar het werk en ik bleef in de zorg van mijn oom. Vanaf mijn zesde werd ik door hem mishandeld. Hij vertelde me dat ik niets kon en dat ik als vrouw alleen maar was. Helaas ging ik die woorden geloven en werd daardoor een heel verlegen meisje, ik was bang om te schrijven, te lezen of te praten. Om deze reden, presteerde ik erg slecht op school. Maar dankzij de hulp van mijn projectleraar, begon ik mezelf en mijn vaardigheden te vertrouwen. Mijn leraar vertelde me over Christus en zijn liefde. Jarenlang was de zorg van die leraar er voor mij en ik zie dat sommige kinderen dezelfde situatie doormaken als ik op school.

Ik ben dol op het kleine schooltje, de kinderen zijn zo teder, ze verdienen het om geliefd te worden en de liefde van Jezus te kennen.

Dankbaar

- Voor al jullie gebeden en aandacht, ik zou jullie allemaal gunnen om te ervaren hoe het is te weten dat er in Nederland voor mij gebeden wordt, dat er mensen ver weg zijn die om mij en de kinderen geven. Jullie zijn ook in mijn hart en mijn gebeden!

Gebedspunten

- Voor de gezondheid van mijn familie in het bijzonder voor mijn vader en mijn gezondheid.
- Bid ook voor de kinderen van El Mercado, hieronder zijn een paar foto's toegevoegd.
- Een spoedige wederkomst van Jezus de vrededorst die de aarde zal herstellen voor al wat leeft.

"Alle kinderen hier hebben te maken gehad met fysieke geweld"



Emerald leert klinkers te tekenen.



Ik en Gael, hij woont bij zijn moeder, zijn vader zit in de gevangenis voor drugs handel.